



## Buikpijn

**G**isternacht droomde ik dat mijn auto stuk ging. Ik kon nog net een vluchtstrook links van de weg bereiken.

Daar stond ik dan. Naast de auto, middenin een wirwar van snelwegen. Voor en achter mij raasde het verkeer. Hoe kon ik hier ooit de oversteek overleven? En het aller-aller-ergste was, dat ik er ineens achter kwam dat ik mijn kleine nichtje van vier aan de hand had. Toen ik van schrik wakker werd, wist ik meteen waardoor de droom veroorzaakt was. De avond ervoor was ik in het Eindhovense stadhuis bij een vergadering. En daar ging het over de aanstaande nieuwbouw van een brede school in Meerhoven.

Rijkswaterstaat en de gemeente willen de weg waaraan die school komt, doortrekken en laten aansluiten op de grote snelweg rond Eindhoven. Daardoor komt straks behalve heel veel verkeer uit Veldhoven en Meerhoven ook heel veel vrachtverkeer van de bedrijventerreinen over de weg pal naast de school. Er is wel een andere route denkbaar, maar daarlangs zal het verkeer minder vlot doorrijden, zo verwachten de deskundigen. En dat levert dan weer meer luchtverontreiniging op. En dat wil de gemeente dan weer niet. Maar de politiek bleek er toch lelijk mee in de maag te zitten. 'Duurzaamheid versus leefbaarheid', verzuchtte een GroenLinkser, 'daar krijg ik buikpijn van'. 'Nee', dacht ik na mijn enge droom, 'je kinderen dagelijks brengen en halen naar de school of de kinderopvang aan de drukste weg van de regio, dáár krijg je als pappa of mamma pas buikpijn van.'